



De kerstviering

15 december 2015. Vandaag de kerstbijeenkomst voor onze gasten van Broodnodig.

Al een aantal weken van te voren zijn we op straat begonnen met het uitdelen van een persoonlijke uitnodiging aan onze vaste bezoekers op de dinsdagavonden voor de kerstbijeenkomst die jaarlijks door Broodnodig wordt georganiseerd. In enkele gevallen was het ook een aanleiding om over het naderend kerstfeest een praatje te maken; en wat is er dan mooier als iemand met het Lukasevangelie op zak weer verder gaat.

Vroeg in de middag wordt al begonnen met het gereedmaken van de zaal in de Kruiskerk. De tafels en stoelen worden klaargezet; de zaal wordt gezellig ingericht en in kerstsfeer gebracht. Ondertussen is de keukenploeg aan de slag gegaan met het bereiden van de warme maaltijd voor de gasten. Wanneer alles klaar staat is het tijd voor een moment van bezinning en gezamenlijk gebed voor het goede verloop van de bijeenkomst. We denken na over de herders; zij schrikken van het Licht dat hen omstraalt. Tegen hen wordt gezegd: Vreest niet, want Christus, de Zaligmaker is geboren. Zo hopen en bidden we ook dat het Licht der wereld in de harten en levens van de bezoekers van deze kerstbijeenkomst mag gaan schijnen.

Ondertussen is ook het koor van het Leger des Heils gearriveerd, en is de geluidsinstallatie gereed gemaakt en getest.

En dan is het wachten op de eerste gasten. Spannend. Zullen ze komen; hoeveel zullen er komen; wie wel en wie niet? Al ruim voordat de deur opengaat, staan er al enkele te wachten. En ja hoor, de zaal stroomt langzaam vol. Het blijkt dat niet iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen komt, maar ook bezoekers zonder persoonlijke uitnodiging zijn welkom voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. Alle plaatsen zijn bezet. Er zijn ongeveer 65 mensen naar de bijeenkomst gekomen. Mensen die dak- of thuisloos zijn; mensen die behoefte hebben aan aandacht en gezelligheid; mensen met psychische problemen en die te kampen hebben met allerlei vormen van verslaving of torenhoge schulden. Mensen die het zo hard nodig hebben en zoveel moeten missen.



Het 3-gangen menu wordt door de vrijwilligers van Broodnodig geserveerd. Kippensoep vooraf; een hoofdgerecht naar keuze: nasi, bami, kipsaté en foe yong hai en ijs met slagroom toe. De sfeer is ontspannen en gelukkig heerst er rust onder de bezoekers. De mensen voelen zich zelfs zo op hun gemak dat een van hen een haakwerkje tevoorschijn haalt en aan de slag gaat.

Tijdens de maaltijd laat het koor van het Leger des Heils kersliederen horen. Ook wordt het kerstevangelie verteld door de voorganger van de Kruiskerk, Harm Jut.

De mensen luisteren aandachtig. Dat gaat goed in een gezellige en rustige sfeer. We hopen dat ze deze kerstboodschap straks ook meenemen.



Nadat de bijeenkomst is afgelopen maken de mensen weer aanstalten om te vertrekken. Bij de uitgang worden de door veel gulle gevers beschikbaar gestelde rugtassen met inhoud aan de gasten uitgedeeld. Tevreden en met een glimlach op het gezicht verlaten de mensen de zaal en gaan weer het duister in. Waar naar toe? We weten het in veel gevallen niet. Wel weten we dat God ook hen ziet, en dat ook voor hen het Licht in de wereld is gekomen. Wij mochten het hen vanavond laten zien en horen.



Na afloop mogen wij ook met een blij en voldaan gevoel terugzien op een goede kerstbijeenkomst, en danken daarvoor ook onze Heer.

Henk

Kennismaking met...

Mijn naam is Heleen ik ben 25 jaar jong en woon in Dordrecht. Sinds ruim een jaar ben ik betrokken bij het werk van Broodnodig. Bij ons in de gemeente werd gevraagd naar nieuwe vrijwilligers voor dit project. Misschien was het wel wat voor me, maar als God dat met me wilde moest Hij het mij maar duidelijk maken, en zo had ik het makkelijk naast me neergelegd. Trouwens, je denkt toch niet dat ik tussen al die mensen ga staan, als jonge meid, niets voor mij! Tot er een aantal weken later in één week tijd van verschillende kanten gezegd werd, joh Heleen is Broodnodig niet wat voor jou? Uh, nou nee hoor! In m'n hoofd bleef het wel spoken en heb er toen voor gebeden, 'Heere als U wil dat ik dat ga doen, vertel het me dan maar'. Een van die dagen daarna las ik de gelijkenis van de rijke man en de bedelaar Lazarus, uit Lukas 16. Ik voelde me aangesproken als de rijke vrouw die mooie kleding had en elke dag de mogelijkheid heeft om overdag te leven... en de mensen op straat niet wilde zien.

Daar ging ik, ik kon er niet meer onderuit. Toen heb contact opgenomen met een van de vrijwilligers (die, hoorde ik later, gebeden had of ik vrijwilliger wilde worden) in diezelfde week heb ik nog mee gelopen bij broodnodig. Een van de volgende dagen las ik een stukje uit Mattheüs 25 'Ik had honger en je hebt Mij eten gegeven, Ik had dorst en je hebt Mij drinken gegeven, Ik was naakt en je hebt Mij kleding gegeven'. Nu wist ik het zeker, God wilde dat ik dit werk voor Hem ging doen.

Wat vond ik het moeilijk aan het begin, ik had geen ervaring met deze mensen en wist niet goed hoe ik met ze om moest gaan en voelde me er niet gemakkelijk bij. Maar God heeft me bij de hand genomen en laat nog steeds elke week de liefde voor deze mensen in mij groeien!

Het is echt niet altijd even makkelijk! Maar wat is het fijn om deze mensen iets mee te geven. Praktisch: eten, drinken en kleding en daarnaast de liefde van God. Het is mooi om te zien en te horen dat het beter gaat met de mensen. Maar ook verdrietig als je mensen onderuit ziet gaan of het ze niet lukt om ergens boven op te komen, of dat je zelfs hoort dat mensen die op straat langs kwamen zichzelf van het leven beroven omdat ze het niet meer zien zitten.



Wat is het dan fijn dat we als vrijwilligers voor deze mensen kunnen bidden. Dat we mogen weten dat God deze mensen ziet en dat Hij van ze houdt. Daardoor houden we de moed erin om ze elke week weer op te zoeken, en hun een luisterend oor kunnen bieden! Dankzij God die die liefde in ons gegeven heeft!

Heleen

God heeft een blijmoedige gever lief! (2 Kor. 9:7)

Beste mensen,

héél véél dank dat zoveel van u gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor rugtassen. Overweldigend was “de oogst”! Er werd blijmoedig en met véél enthousiasme de afgelopen weken gegeven. Wij hebben bij u betrokkenheid en liefde voor onze mensen op straat ervaren en daar zijn we als team zó ontzettend dankbaar voor!

Met zoveel zorg waren de tassen en benodigdheden uitgekozen, ontroerend waar velen van u wel niet aan gedacht hadden!

Ook het kerstdiner is goed verlopen. De sfeer was warm en gezellig en de mensen waren blij om te komen, hebben heerlijk gegeten en na afloop natuurlijk... de rugtas met inhoud! Geweldig om iedereen zo blij en dankbaar weg te zien gaan!

En dat alles ook mede dank zij u! U hebt er ook voor gezorgd dat we de komende maanden nog heerlijk kunnen delen van zoveel artikelen die we gekregen hebben.

Bovenal gaat onze dank uit naar onze God, die het grootste geschenk aan ons gaf en wel Zijn eigen Zoon!

Hartelijke groeten van alle medewerkers van “Broodnodig”: Annelies, Christina, Gré, Heleen, Henk, Henny, Julie, Kelly, Laura, Mariëlla, Muriel, Pieter-Dirk, Sandro, Tom.

“Broodnodig” is een werkgroep van Stichting Dordtse Evangelisatie
p/a Bankastraat 36 te 3312 GD Dordrecht. Telefoon 078 614 33 38
<http://www.dordtse-evangelisatie.nl/werkgroepen/broodnodig-1/>

Wilt u ons werk financieel steunen? Maak dan uw gift over op
Bankrekening NL61 RABO 0167 8498 91 t.n.v. Stichting Broodnodig



Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle mogelijk belangstellenden.
Wilt u een wijziging doorgeven, of stelt u toezending niet meer op prijs?

Stuur dan een e-mail aan: broodnodig.nieuwsbrief@solcon.nl

Wilt u ook anderen laten meeleven met ons werk? Geef hun mailadres aan ons door.