

## Missie Dordt

Wiebe van Horsen op missionaire Missie in Dordt

**Dordtse kerken met elkaar verbinden om zo als een naar buiten te treden. Dat is het doel van Missie Dordt en missionair coördinator Wiebe van Horsen. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in Mozambique, stort Van Horsen zich sinds 1 september op het missionaire werk in Dordrecht. We spraken hem over de grote omzwaai in zijn leven en over de opstartfase van Missie Dordt.**

Acht jaar heeft Van Horsen zendingswerk gedaan in Mozambique. Afgelopen zomer kon hij zijn werk daar afronden en was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die kwam op zijn pad in de vorm van Missie Dordt. "Het was zo gaaf dat ik in Nederland meteen deze nieuwe missie op mijn pad kreeg. Alles viel meteen op zijn plek", vertelt Van Horsen aan een tafeltje in missionair centrum Van Alle Tijden.

Inmiddels is hij met zijn vrouw en drie kinderen gesetteld in Dubbeldam en is zijn werk als missionair coördinator in volle gang. "De eerste

stap is om met alle betrokken kerken in gesprek te gaan en om inzichtelijk te krijgen welke dromen de gemeenten hebben op missionair gebied, welke initiatieven er al zijn en of er al interkerkelijke samenwerking is. Als ik alle kerken gesproken heb, ga ik deze inventarisatie in kaart brengen, zodat duidelijk wordt wie wat waar wanneer doet en zodat je meteen kunt zien waar de blinde vlekken zitten. Een soort van missionair palet."

Zodra bovenstaande inzichtelijk is het aan Van Horsen om dit te gaan coördineren. "Ik kan



de kerken met elkaar en met de initiatieven die er al zijn in contact brengen, zodat ze elkaar kunnen gaan ondersteunen.” Dit kan hij persoonlijk doen, maar ook met de digitale nieuwsbrief die sinds eind oktober maandelijks voor Missie Dordt wordt verzonden.

“Ik krijg bijvoorbeeld heel veel vragen voor vrijwilligers voor activiteiten, het is makkelijker om die oproepen in de nieuwsbrief te zetten, zodat deze voor alle betrokkenen zichtbaar zijn.”

In Mozambique deed Van Horssen vergelijkbaar werk als waar hij in Dordrecht voor is aangesteld. “Het mobiliseren van kerken om meer naar buiten te treden. Zo hebben we daar samen met de kerken het kleuteronderwijs opgezet en een project gestart om de alfabetisering te verbeteren. Allemaal praktische zaken die erg noodzakelijk waren. Het ging niet zozeer om het evangeliseren als wel om het laten zien dat je als kerk en christen relevant bent voor je medemens.”

De relevantie van de aanwezige kerken hun leden wil Van Horssen ook aan Dordtenaren laten zien. “Al jaren zie je dat kerken erg gericht zijn op hun eigen leden, terwijl ze juist zoveel kunnen betekenen voor de samenleving. Door de kerken met elkaar te verbind-

den kunnen we veel meer bereiken.”

Als voorbeeld van zo'n samenwerking noemt de coördinator het Stadsgebed, een van de werkgroepen van de Dordtse Evangelisatie. “Het zou mooi zijn als we daar nog meer kerken bij kunnen betrekken, zodat er eens per maand in elke wijk christenen bij elkaar komen om voor de stad te bid-

### *‘Onderling leer je van elkaar en creëer je eenheid in diversiteit’*

den.” Een ander voorbeeld is de Alpha cursus waarin geïnteresseerden uitleg krijgen over het christelijk geloof en gelovigen meer verdieping kunnen krijgen. “Een interkerkelijke Alpha cursus kan als zeer verrijkend worden ervaren. Onderling leer je van elkaar en creëer je eenheid in diversiteit.”

#### **Speerpunt**

Een belangrijk speerpunt in het werk van Van Horssen voor Missie Dordt is mensen de kans geven om zelf het evangelie te ontdekken. “Door als kerken aanwezig te zijn daar waar het leven zich afspeelt, komen mensen op een positieve manier in aanraking met de kerk en het christelijk geloof. Ik geloof dat als mensen zelf het evangelie ontdekken, zonder dat ze gepusht worden, dit evangelie zoveel kracht heeft dat ze er zelf enthousiast over worden. Dan gaat het van binnen groeien.”

Dat kan bijvoorbeeld door missionarische gemeenschappen op te richten. “Door je manier van leven, doen en laten, kun je mensen al inspireren of nieuwsgierig maken. Hoe mooi zou het zijn als iedere christen een relatie opbouwt met niet-christenen in zijn of haar omgeving en gewoon door met elkaar te eten en dingen te ondernemen je geloof over te brengen.”

De afgelopen maanden heeft Van Horssen heel wat dromen en ideeën van alle twintig aangesloten kerken verzameld. Op 10 januari wil hij een meeting organiseren waarop al deze initiatieven worden gelanceerd. “De bedoeling is dat ieder initiatief gepresenteerd wordt door degene van wie het idee afkomstig is en dat kerken zich bij het initiatief kunnen aansluiten.”

De missionair coördinator heeft de laatste drie maanden dus niet stilgezeten. En de missie is voorlopig nog niet voltooid. “Ons werk hier onder de mensen zal nooit voltooid zijn, we mogen doorgaan tot Jezus terugkomt.”

Vriendelijke groeten,  
Jannelie Bras-Oosterwijk,  
Freelance-journaliste



# Missie Dordt Actueel

**Missie Dordt is een initiatief van de Dordtse Evangelisatie (DE). Doel is te komen tot een stadsbreed missionair netwerk waarin kerken en geloofsgemeenschappen samenwerken om mensen op het eiland van Dordrecht te bereiken met het Evangelie. Missie Dordt streeft naar kennisdeling, gebed, bemoediging en ondersteuning.**

Met de aanstelling van de missionair coördinator is Missie Dordt weer volop in beweging. Tegelijkertijd kan Missie Dordt niet zonder uw betrokkenheid. Daarom wordt om informatie en ideeën gevraagd. En wordt u uitgenodigd voor de kerkenmeeting op 10 januari en het meelevens via Missie Dordt Nieuws.

*Samen op weg gaan,  
dat is ons gebed,  
Als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
Als een lamp, die nog schijnt  
in de nacht.*

## **Missionaire Palet Dordrecht**

### *Informatie gevraagd*

Vanuit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen is er de behoefte aan het in kaart brengen van de missionaire initiatieven in de stad. Het gaat daarbij om het inzichtelijk maken van 'wie doet wat, waar, wanneer, waarmee en hoe'. Zodat waar mogelijk en zinvol onderlinge afstemming en samenwerking kan plaatsvinden. De missionair coördinator is bezig met een eerste inventarisatie. Hiervoor wordt informatie gevraagd. Heeft u informatie over missionaire initiatieven in de stad? Mail die voor 31 december 2018 naar Missie Dordt (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl). Zodat deze opgenomen kunnen worden in het missionaire palet.

## **Kerkenmeeting Missie Dordt**

*Save-the-date: 10 januari 2019*

Op donderdagavond 10 januari 2019

hoopt Missie Dordt een kerkenmeeting te houden. Tijdens deze meeting wordt een eerste versie van het missionaire palet gepresenteerd. Verder hopen tal van initiatiefnemers hun missionaire dromen en plannen te delen. Dit zijn initiatieven waarbij u als kerk kunt aanhaken. Bijvoorbeeld interkerkelijk jeugdwerk, roulerende gastendiensten, een 3D-traject, Reversed Mission of een gezamenlijke folder (zie ook Missie Dordt Nieuws).

Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn van harte uitgenodigd. *Save-the-date: donderdag 10 januari 2019.* Informatie over locatie en tijd volgt.

## **Nieuwe Missionaire Initiatieven**

### *Ideeën gevraagd*

Missie Dordt wil (nieuwe) missionaire initiatieven aanjagen, verbinden en faciliteren. Initiatieven die ontstaan vanuit een diep verlangen van kerken, gemeenten en individuele gelovigen om mensen op het eiland van Dordrecht te bereiken met het Evangelie.

Heeft u zo'n droom, plan of initiatief? Wilt u die dan delen met Missie Dordt (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl). Zodat we samen kunnen zoeken naar het concretiseren ervan. En wellicht het plan kunnen lanceren als een nieuw initiatief tijdens de bovengenoemde kerkenmeeting.

*“Laat hen allen één zijn...  
opdat de wereld gelooft  
dat U mij hebt gezonden”*

*(Joh. 17:21)*

## **Missie Dordt Nieuws**

### *Introductie*

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Heel concreet is ons doel het bevorderen van (1) gebed voor, (2) informatieverstrekking over, (3) betrokkenheid bij en (4) geven voor het missionaire werk in de stad Dordrecht. De nieuwsbrief is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de

1ste en 5de van de maand.

Wilt u zelf aanmelden voor Missie Dordt Nieuws of nieuwsberichten aanleveren? Dat kan door een mail te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

## **Deelnemen aan Missie Dordt**

Meer dan 20 kerken nemen momenteel deel aan Missie Dordt. Wat houdt dat concreet in? Van deelnemende kerken verwachten wij (1) gebed voor, (2) informatieverstrekking over, (3) betrokkenheid bij en (4) geven voor het missionaire werk in de stad Dordrecht.

## **Gebed**

Samen bidden voor de stad is een opdracht waaraan grote beloften verbonden zijn. Deelnemende kerken dragen missionaire initiatieven (die o.a. worden gecommuniceerd via Missie Dordt Nieuws) in gebed, bijvoorbeeld in gebedsgroepen en de voorbede.

## **Informatieverstrekking**

Via Missie Dordt Nieuws worden missionaire initiatieven gedeeld. Deelnemende kerken delen deze informatie met gemeenteleden en medegelovigen, bijvoorbeeld via het kerkblad of de zondagsbrief. Op die manier krijgen (gezamenlijke) missionaire initiatieven meer bekendheid.

## **Betrokkenheid**

Missie Dordt stimuleert een rijke diversiteit aan missionaire initiatieven. Deelnemende kerken kunnen aanhaken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid. Zo ontstaan er breed gedragen missionair werk en eenheid in verscheidenheid.

## **Geven**

Missie Dordt is afhankelijk van giften. Deelnemende kerken dragen jaarlijks naar draagkracht bij, bijvoorbeeld via een collecte of actie. Missie Dordt kan daarvoor een presentatie of nieuwsbericht verzorgen. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL 18 RABO 0166 4614 31 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt. De Dordtse Evangelisatie is door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Een avond aan het werk met...

# Dagelijks Brood

Het is avond rond de klok van 20.45 uur. We rijden richting de Plus Bieshof (een tweede auto rijdt naar de Plus Dubbeldam). Hier aangekomen staat er al een kar klaar met de artikelen waarvan op die dag de houdbaarheidsdatum is verlopen. Er is van alles: vleeswaren, sla, groenten, vla, melk, kaas, worst. Noem maar op. Verder ook een kar vol brood zoals stokbroden, kleine broodjes, croissants, gesneden broden en gebak. Als het moederdag geweest is, hebben we vele dozen Brokkinggebak. En als het Pasen is geweest, hebben we vele dozen met eieren. Ook is er een doos met aangebroken artikelen, zoals een opengescheurde zak chips, een zakje drop, waaruit gesnoept is, een pak zelfrijzend bakmeel, een pak voor de kattenbak (hopelijk zit straks de auto niet onder het bakmeel of kattengrit). Een enkele keer gebeurt het dat er een open fles wasmiddel meegegeven wordt, waar we geen erg in hebben.

Dat is niet zo prettig. Alles ruikt ernaar. Ook de kranten van die dag krijgen we mee. Volgeladen gaan we naar de eerste cliënt, een vrouw met 2 kindjes. Ze heeft al een appje gestuurd met de vraag of we taart hebben, want haar moeder is morgen jarig. Dan bewaren we die voor haar. We worden welkom geheten met een knuffel, we zoeken samen de artikelen uit en met een groet "Gods zegen" gaan we naar de volgende klant. Een heer alleen. Voor hem maken we een pakket klaar en geven dat aan de deur af. Op naar de volgende cliënt, een gezin met een aantal kinderen en een enorme hond, die met een riem aan de trapleuning vast staat. Ook deze mevrouw is blij met alles en wenst ons Gods zegen toe bij het weggaan. De volgende cliënt is een alleenstaande mevrouw met een kindje. Ze komen samen naar beneden en we zoeken of er nog wat lekkers voor het kleine meisje is. Ja

hoor een paar lekkere pakjes sap. Zij blij, wij blij. Op het volgende adres krijgen we 2 cliënten tegelijk bij de auto: de ene een brood, de andere ook. De ene vleeswaren, de andere ook. Enz. Ah, nu is er nog maar één pak melk, voor wie? O, neem jij dat maar, dan krijg ik de volgende keer weer. Prachtig toch? Zo bezoeken we op één avond ongeveer 15 cliënten en het is dan ook bij 23.00 uur als we richting huis rijden. We hebben nog een doos brood en wat overgebleven artikelen. Die worden bij twee vaste adres-

Gezocht:

## **gastvrouw/-heer Dagelijks Brood Pauluskerk**

Iedere dinsdagavond functioneert de Pauluskerk als distributieplaats van boodschappen voor minder bedeelden in Dordrecht. Om de ontmoeting te stimuleren, worden de boodschappen niet langer rondgebracht, maar kunnen ze worden opgehaald. Hiervoor zoekt de werkgroep Dagelijks Brood van de Dordtse Evangelisatie een gastvrouw/-heer, die om 21.00 uur de kerk opent – de mensen verwelkomt (en een praatje aanknoopt) – en om uiterlijk 22.00 uur de kerk weer afsluit. De gastvrouw/heer werkt hierbij samen met de leden van de werkgroep (die verantwoordelijk zijn voor de verdere logistieke organisatie) en de koster. Wil(t) u/jij op deze manier in contact komen met mensen en de liefde van Christus delen?

Neem contact op met  
Heleen Metselaar  
l.m.metselaar@kpnmail.nl.

sen gebracht. Zij hebben ook weer kennissen die af en toe iets extra's goed kunnen gebruiken. Na nog een praatje en Gods zegen toegewenst hebbend, gaan we moe maar voldaan richting huis.

We voelen ons rijk: "Wie zijn wij dat we dit mogen doen. Een lichtpuntje zijn voor mensen die het niet breed hebben en tevens getuigen van ons geloof".

Namens werkgroep  
Dagelijks Brood,  
Koos Bom-Nieuwenhuize



**serve the city. dordrecht**  
*We know them by their needs.  
What if we knew them by their name?*

**Jaarlijks event op Hemelvaartsdag**

**MEEDOEN?**

**ACTIE AANMELDEN?**

**www.stc-dordrecht.nl**  
*Vóór en dóór Dordtenaren van alle leeftijden!*

# Van Alle Tijden...

## Een plek van ontmoeting en verbinding

**Ontmoeting en verbinding met God, jezelf en met anderen. Samen met allerlei kerken elkaar versterken en openstaan voor mensen met andere denkbeelden, andere normen en waarden, andere gewoontes.**

Om deze ontmoetingen te laten ontstaan, hebben we in de winkel en kapel 'Van Alle Tijden' een belevingsvolle ruimte ingericht, een ruimte waar je kunt ontdekken, genieten en een ruimte die vooral ontvankelijk is voor contact. We zijn divers in aanbod, maar ook in medewerkers, want elk mens is verschillend en zit in een andere levensfase. Bijzonder dat er in onze stad een dergelijke plek is, een plek waar er mooie en nieuwe ontmoetingen ontstaan.

### Nieuwe ontwikkelingen

Sinds begin september wordt de winkel 'Van Alle Tijden' gerund door Naomi Witmer, de nieuwe winkelier. De komst van Naomi heeft er toe geleid, dat de winkel wekelijks open kan zijn van woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en daar zijn we heel erg blij mee. We zien dat in een korte tijd het aantal bezoekers en contacten toegenomen is. Daarnaast is Wiebe van Horssen bijna gelijktijdig begonnen als missionair werker, waardoor allerlei mooi werk en initiatieven in beeld komen en kerken, christelijke organisaties elkaar leren kennen.

We zijn God dan ook heel dankbaar voor gebedsverhooring. Met deze toevoeging is er een breder draagvlak gekomen en daarmee groeit het verlangen om een betekenis- en belevingsvolle ruimte te hebben, waar mensen op een laagdrempelige manier mensen in aanraking komen met de liefde van God.

### Afscheid

Als werkgroep nemen we binnenkort afscheid van Peter Bauer. Peter heeft het financiële proces van VAT helemaal netjes in kaart gebracht en Naomi de kneepjes van zijn bekwaamheden geleerd. We zijn hem heel dankbaar en gunnen hem van harte, dat hij nu van zijn welverdiende pensioen mag gaan genieten.



### Van Alle Tijden versterken

Wij, de werkgroep, zullen ons nu vooral gaan focussen op hoe we de visie van 'Van Alle Tijden' kunnen versterken door de inzet van mensen die verlangen om op een of andere manier wat met hun geloof te doen.

Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers uit allerlei verschillende soorten kerken om binnen 'Van Alle Tijden' een bijdrage te kunnen leveren.

1. gastvrouw/heer zijn en mensen verwelkomen, koffie thee schenken, spulletjes verkopen
2. activiteiten organiseren om groepen mensen op allerlei gebieden samen te binden

Zie je jezelf dit doen en heb je hier tijd voor dan zouden we het enorm leuk vinden om eens verder te praten. Van Alle Tijden biedt voldoende mogelijkheden, dus schroom niet jouw idee eens te komen delen. Stuur een e-mail naar [lotulung.vanalletijden@gmail.com](mailto:lotulung.vanalletijden@gmail.com) om een afspraak te maken. Uiteraard ook van harte welkom in de winkel en kapel aan de Grotekerksbuurt 44 in de Dordtse binnenstad.

Namens werkgroep  
VanAlleTijden,  
Dave en Trees



# Maakt Gij een verschil?

Verslag van de ochtend van

Ontmoeting met vrouwen op 18

oktober 2018.

Henriëtte heet ons welkom. Weer zo'n 180 tot 200 vrouwen zijn bij elkaar gekomen om elkaar te ontmoeten en om te zingen en luisteren naar Jurjen te Brinke.

Hij benadrukte dat ze in zijn gemeente individuele christenen willen helpen. Wij zien een overeenkomst. Wij willen er zijn voor de individuele vrouw op onze ochtenden. Jurjen maakt duidelijk dat je met eenvoudige daden een verschil kan maken met de talenten die je hebt. Vaak gewone dingen. Durf kwetsbaar te zijn in je getuigen. Het gaat om je eigen ontmoeting met Jezus en daarvan uit de ontmoeting met anderen. Dat houdt in: Transparant en betrouwbaar zijn. Dit heb je nodig om een verschil te maken.

- Zelf met Jezus leven
- Bidden
- Indien er aanleiding is, eenvoudig en kort kunnen vertellen wat het evangelie inhoudt.

Als je mensen betreft bij wat er gebeurt in je leven maak je een verschil. Veel vrouwen vonden het een inspirerend verhaal. In de Bijbel staan verhalen van mensen die iets doen met wat ze wel hebben. Het wordt gebruikt om het verschil te maken. Je hoeft niet alles te



kunnen maar doe iets met wat je wel kunt. God wil je dat ook laten zien (bidden). God gaat aan het werk met dat. God doet er wat mee!

Veel vrouwen vertelden aan onze gastvrouwen hun persoonlijke belevingen in de pauze en na afloop. Ook was er gelegenheid om de stands te bekijken. Boeken, kaarten en de kringloopwinkel. Na afloop gingen de vrouwen gesteund en bemoedigd met een attentie als herinnering naar huis.

Zoals gebruikelijk hebben we na afloop, als werkgroep, met elkaar de lunch

gebruikt, die door verschillende vrouwen meegebracht was (soep, salade en een toetje). Tijdens de lunch delen we onze beleving en eventuele punten die aandacht behoeven. Dankbaar aan God dat de ochtenden tot zegen zijn voor de vrouwen maar zeker ook voor ons. De volgende ochtend is op 14 februari 2019 en dan spreekt Marije Vermaas over: "Jaag de liefde na".

Namens de werkgroep OMV  
Mieke Dekkers

## Alpha

Het is weer tijd voor een stukje tekst in de nieuwsbrief. Mijn eerste gedachte is dan: help, wat kan ik bijdragen....? Maar vervolgens komt er een woord in me op: Heilige Geest. Mm, daar moet ik kennelijk iets mee. Bent U dat, God? Hoe wonderlijk. God spreekt tot ons. Dat deed Hij niet alleen vroeger, zoals we in de Bijbel kunnen lezen, maar dat doet Hij nog steeds. Hij heeft ons geschapen met een geest, een ziel en een lichaam, en ons het vermogen gegeven met Hem een relatie aan te gaan. Onze geest en Gods Geest zijn in staat met elkaar te communiceren! En dat niet alleen. We zijn, als kind van Hem, in

alles wat we doen, helemaal afhankelijk van de kracht die in ons werkt door de Heilige Geest. Dat wil zeggen....als we niet te eigenwijs zijn om het zelf te willen doen ;-).

Het is zo mooi om in het Alpha werk te merken dat God ons in staat stelt om dingen te doen, te spreken, die we misschien wel niet voor mogelijk hielden! In elke cursus is Hij wonderlijk aanwezig. In de teamleden en de deelnemers doet Hij een groot werk. Deelnemers worden de ogen geopend voor het Vaderhart van God, voor Zijn liefde voor hen! Teamleden merken tot hun verbazing hoe God hen gebruikt, ondanks alle tekortkomingen. Ik zou zeggen: juist in al onze tekortkomingen. Want uit ons zelf kunnen we dit niet. Maar hoe gaaf is het, dat God ons de Heilige Geest

geeft, en ons vervult met kracht, met wijsheid, met inzicht, met bewogenheid....met alles wat nodig is om deelnemers in ontmoeting met Hem te brengen!

Zo is elke Alpha cursus een nieuwe uitdaging. Want nieuwe deelnemers wachten op een (hernieuwde) ontmoeting met de Levende God. En teamleden worden uitgedaagd in afhankelijkheid en gehoorzaamheid te doen wat de Heilige Geest hen ingeeft. Geweldig toch?! Laten we op deze manier weer vooruitkijken naar de cursisten die gaan komen, en vol verwachting uitzien naar wat God gaat doen.

Namens de werkgroep Alpha,  
Marleen Vos

# 't Is weer voorbij, die mooie zomer...

**Wanneer ik dit stukje voor deze nieuwsbrief schrijf en peinzend naar buiten kijk, realiseer ik me dat de zomer toch echt voorbij is. Het is herfstachtig regenweer geworden. Of, zoals Gerard Cox het zong: ... voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij.**

Ook voor de mensen die de hele dag door de stad zwerven omdat zij geen huis of thuis hebben. Om welke reden dan ook. Het is vaak een complex geheel van psychische problemen en verslavingen waardoor zij aan de rand van onze samenleving terecht zijn gekomen. Allerlei omstandigheden kunnen daar de oorzaak van zijn. Hoe het allemaal gekomen is? Vaak horen we de meest trieste verhalen; en wij kunnen daar zo weinig mee. De problemen oplossen is ook voor ons onmogelijk. Wat is het dan mooi wanneer we de bezoekers mogen wijzen op God in de hemel, die ook hen ziet waar zij ook zijn. Aan Wie zij ook al hun zorgen mogen vertellen, en Die ook op hen

wacht en naar hen uitziert zoals de Vader uitziert naar de verloren zoon. Dat betekent overigens niet dat alle problemen worden opgelost, maar wel dat God rust en vrede wil geven. Dan komt het voor dat aan ons gevraagd wordt om met iemand samen te bidden. Of het een oprecht verlangen is, of dat het alleen maar een vraag is om extra aandacht; we weten het niet. Die beoordeling is gelukkig ook niet aan ons. Wel komt op dat moment ook de vraag tot ons persoonlijk om niet alleen met, maar ook voor die mensen te bidden.

Het wordt weer winter, ook voor de mensen op straat. Vaak zoeken ze een mogelijkheid om binnen te zitten, zoals bij het Leger des Heils, het inloophuis van De Hoop, Diaconaal Aandachtscentrum of zomaar in de bibliotheek een krantje lezen. Vaak zijn het mensen die, wanneer we ze tegenkomen, ook niet echt op (willen) vallen. Toch mogen we ze laten weten dat ze ook bij ons op de uitdeeleplek welkom zijn voor een beker soep, kleding en vooral aandacht.

Het wordt weer winter, ook voor onze gasten die vaak letterlijk en figuurlijk in het donker leven. Onze vraag aan u is eigenlijk: Wilt u voor hen meebidden? Ook als het voor hen, naar hun gevoel, misschien nooit zomer is geweest.

Namens de werkgroep Broodnodig, Henk

**DORDTSE EVANGELISATIE**

## Oud papier... iets voor u?

- 1x per 3 mnd
- 18.30 - 21.00 u
- 1 avond van ú = 500 euro voor de Dordtse Evangelisatie\*
- info: Ton & Rianne 078 614 58 58



Wij zijn dringend op zoek naar oud papier-vrijwilligers. Voor aanmelden en verdere informatie mail of bel Rianne van Knijff, riannevdknijff@gmail.com / 06 42448904

# Straatevangelisatie

Bo, iemand die we op straat ontmoet hadden, was donderdagmiddag 27 sept. jl. in het Patrimonium. Daar kon ik uitgebreid en rustig het Evangelie aan hem uitleggen. Ik mocht hem tot Jezus leiden en bad met hem het zondaarsgebed. Hij voelde zich erg blij en opgelucht worden, ook al had hij pijn in zijn maag. Na gebed verdween tot onze verwondering de pijn geheel en al, evenals de pijn in zijn rug.

Loop en ik hadden een fijne evangelisatieavond op donderdag 27 sept j.l. Er werden aardig wat brochures door mensen aangenomen. We getuigden van Jezus' liefde maar hadden niet zoveel aanspraak - tot 100 meter voor het Patrimonium. We ontmoetten daar een jongeman, Benjamin heette hij. Hij viel ons op omdat hij open en zeer geïnteresseerd luisterde. Hij ging regelmatig naar de kerk. Hij wist echter niet zeker of hij wel echt gered was. Heel lang spraken we met hem, en we baden met hem. We zeiden: "Moet je nou je bus niet halen?" En weet je wat hij toen zei? "Deze dingen waarover we nu praten zijn belangrijker dan het halen van mijn bus. Want deze dingen hebben eeuwigheids waarde. Al zou ik de laatste bus missen, is dat nog geen probleem, want dan loop ik wel naar huis." We namen afscheid en vol van blijdschap kwamen we aan in het Patrimonium.

Op de foto ziet u Jerry, een meneer die we 18 oktober jl. ontmoetten op de Sarisgang. Hij was gedoopt, geloofde in God en diende Hem. Hij vertelde echter het probleem van zijn kinderen: een meisje van 6 en een jongen van 12. Hij zei: "Als je af en toe hoort waarmee die jongen thuis komt uit school, met de slechtheid van de wereld, dan maak ik mij ernstige zorgen over de toekomst van mijn kinderen." Ik mocht de nood van deze broeder na een gesprek in gebed brengen, gewoon op straat in de Sarisgang. Immers, Hij zegt in Psalm 55:23:

*Werp uw zorg op de HEERE,  
en Hij zal u onderhouden;  
Hij zal voor eeuwig niet toelaten  
dat de rechtvaardige wankelt.*

Hij was er blij en dankbaar voor. Ook dit pastorale werk hoort kennelijk bij evangelisatie!

Op de andere foto ziet u Ad Visser met de brochure *Stappen naar vrede met God*. Ad Visser, zijn zoon Bennie, Jan de Haan, Aart den Hartog, Muriel Rudge en Ellen Oosthoek en ook wel anderen die af en toe meewerken, deelden vele brochures uit, waarin het Evangelie helder en duidelijk uitgelegd wordt. De traktaten zijn in het algemeen voorzien van een stempel: SDE, plus telefoonnummers.

Er gebeuren veel mooie dingen, die de Heere werkt door de straatevangelisatie, mede op het gebed van u en van uw gemeente. Waarvoor hartelijk dank. Uw loon daarvoor is bij de Here.

U Gods zegen toewensend, met de woorden van Paulus:  
Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere (1 Cor. 15:58)

Namens de werkgroep  
Straatevangelisatie  
Kees Cappon





# Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal!

Kent u dat vers? Eens zal het gebeuren!  
Ziet u er naar uit? Zult u buigen of vluchten voor die heerlijkheid?  
Weet u wie hier echt naar uitzielt? Dat is Jezus Christus onze verlosser.  
In lied 769 zingen we

*O, soms voel 'k een sterk verlangen,  
heimwee in mijn hart onstaan;  
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland,  
zijt Gij reeds op weg gegaan?  
Nee, het zal niet lang meer duren;  
Hij verlangt nog meer dan wij.  
"Maranatha!" blijve 't wachtwoord  
voor een elk, maar ook voor mij.*

Zingt u/jij graag, of luistert u graag, kom dan geheel vrijblijvend eens een keertje kijken om mee te zingen of te luisteren.  
Hiernaast het rooster voor het komende half jaar.

De laatste paar keren mochten we ons verblijden in de opkomst van de vele vrijwilligers.  
Met jong en oud mogen we elke zondag de liederen zingen.  
Vooral in verzorgingshuis Crabbehoff zien we een toename van de zangers. Heel fijn om met een grote groep in deze prachtige ruimte liederen te zingen.  
Dat het niet zomaar liederen zijn is bekend, we mogen liederen zingen voor de bewoners maar zeker ook voor onszelf waarin we opgebouwd worden in ons persoonlijk geloof.  
Er is altijd ruimte om het door u gekozen lied met elkaar te zingen.

Het kerstfeest komt er weer aan en daarbij hebben we toch wel een traditie opgebouwd om op eerste kerstdag om 6.00 uur in de morgen het atrium van verpleeghuis Crabbehoff te vullen met kerstzang om zo de bewoners te wekken met onze kerstliederen.  
Als dank hiervoor krijgen we een ontbijt aangeboden in het restaurant van Crabbehoff.  
Ook hierbij bent u/jij van harte welkom. Laat wel even weten als je komt zodat de organisatie het in kan plannen.  
aeuser@dordtse-evangelisatie.nl

## Robayba

Naast deze prachtige activiteit hebben we nog een mooie bijkomstigheid, namelijk het collectebusje voor het bestrijden van de onkosten.  
Na aftrek van de onkosten blijft er elk jaar een prachtig bedrag over dat we aan een goed doel schenken.

Voor het komende jaar willen we er een sponsorkind van onderhouden. We hebben hiervoor contact gelegd met Stichting Woord en Daad te Gorinchem.  
Zij hebben de 6 jarige Robayba Aleminn Denu aan ons toegewezen.

Hieronder ziet u Robayba Aleminn Denu en door uw bijdrage is het mogelijk dat zij leert lezen en schrijven.



Voor Robayba zal sponsoring het verschil betekenen voor het gezin waar ze uit komt.  
Naast het christelijke onderwijs ontvangt zij ook kleding, medische zorg en elke dag een maaltijd. Ook wordt gekeken hoe de familie van Robayba op andere wijze hulp kan krijgen om uit de armoedespoiraal te ontsnappen.

Allen een hartelijke groet

Namens de werkgroep "zondagavondzang"  
Ad Euser, coördinator  
aeuser@dordtse-evangelisatie.nl

# Zondag avond zang 2019

**Aanvang 19.45 uur**  
[www.dordtse-evangelisatie.nl](http://www.dordtse-evangelisatie.nl)

Elke zondagavond zingen we in één van de verzorgingshuizen volgens onderstaand schema

**Het Spectrum Vreedonk**  
Vreedonklaan 2  
3317 HS Dordrecht  
078 6176566

**Verpleeghuis Crabbehoff**  
Groen van Prinstererweg 38  
3317 SP Dordrecht  
078 6528888

6	januari	Crabbehoff
13		Vreedonk
20		Crabbehoff
27		Vreedonk
3	Februari	Crabbehoff
10		Vreedonk
17		Crabbehoff
24		Vreedonk
3	Maart	Crabbehoff
10		Vreedonk
17		Crabbehoff
24		Vreedonk
31		Crabbehoff
7	April	Vreedonk
14		Crabbehoff
21	Pasen	Vreedonk
28		Crabbehoff
5	Mei	Vreedonk
12		Crabbehoff
19		Vreedonk
26		Crabbehoff
2	Juni	Vreedonk
9	Pinksteren	Crabbehoff
16		Vreedonk
23		Crabbehoff
30		Vreedonk

## Contactpersonen

**Ad Euser**, 6166101 / 06-26078348  
ad\_euser@hotmail.com

**Wim Klop**, 6186450 / 06-51844831  
wjklop@crezee.nl

## De Week van Gebed voor de eenheid

20 t/m 27 januari 2019

Het jaar 2018 is nog niet ten einde maar we zijn al volop aan het nadenken over de invulling van de Week van Gebed in 2019. In elke wijk zal er hopelijk weer een gebedsavond zijn. We nodigen iedereen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is.

Het thema zal zijn: "Recht voor ogen" n.a.v. Deuteronomium 16 vers 11-20 "Zoek het recht en niets dan het recht".

U zult er de komende weken meer over horen. De locaties en tijden zullen t.z.t. worden bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd mee te helpen met de organisatie in de wijk waar u woont of betrokken bij bent. Meer informatie o.a. over locaties: [www.stadsgebeddordrecht.nl](http://www.stadsgebeddordrecht.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emmy Boor [emboor@nazarene.nl](mailto:emboor@nazarene.nl) of Gerdien van Nienes [gerdienvannienes@gmail.com](mailto:gerdienvannienes@gmail.com)

Namens de werkgroep  
Stadsgebed Dordrecht,  
Gerdien van Nienes en Emmy Boor

## Stadsgebed Dordrecht

Terugblik op de Kroonbede van 18 september 2018.

Op 18 september vond er een interkerkelijke gebedsdienst plaats in het kader van Prinsjesdag.

De dienst vond plaats in de Augustijnenkerk aan de Voorstraat en werd door verschillende denominaties gedragen. Vanuit het Platform Beraad van Kerken kwam een oproep aan de dominees en voorgangers om deze gebedssamenkomst te organiseren samen met de werkgroep Stadsgebed van de Dordtse Evangelisatie. Ds. Van Schaik gaf aan mee te willen helpen met de organisatie. Mede dankzij zijn inzet en gebruik makend van zijn contacten binnen het kerkelijk netwerk mochten wij een mooie dienst beleven. Helaas kon hij door ziekte niet zelf aanwezig zijn.

Wij willen u vragen om voor hem en tevens voor de alle voorgangers te bidden, die vaak onder druk staan omdat zij geestelijke waarheden verkondigen. Dit gaat vaak niet zonder strijd.

Elly van Wenum heeft meegewerkt aan de PR en Hans Berrevoets gaf adviezen wie we zouden kunnen benaderen om de gebedspunten toe te lichten. Ebe Bruinsma gaf aan zijn contacten te willen benaderen om de posters te laten

drukken. De gebedsavond ontstond als vanzelf en we zien daarin Gods zegenende hand. De gebedspunten werden toegevoegd door diverse mensen die werkzaam waren binnen onderwijs, zorg en media. Namens de media sprak kort dhr Sekeris, directeur-uitgever Nederlands Dagblad. Namens het onderwijs sprak dhr. Will, directeur –bestuurder Scholen van Oranje. Namens de zorg sprak dhr Koopmans, beleidsmedewerker van stichting de Hoop. En wethouder dhr. Van der Linden (ChristenUnie/SGP) sprak namens de gemeenteraad. Nadat zij de gebedspunten hadden benoemd droegen Ds Maas (predikant Pauluskerk, wijkgemeente 7), mw. Ouderkerk (Heilige Theresia van Avila parochie), voorganger T. Klitsz (Evangelische Gemeente Jozua) en Emmy Boor (namens stadsgebed) deze op in gebed. Ds. Wansink (Grote Kerk) verzorgde de meditatie en sprak n.a.v. Lucas 11: 1-13. Wim Bevelander zong een mooi lied en Johan den Hoedt speelde op het orgel en Jeannette Jelier speelde dwarsfluit. Wij vonden het een eer ook de burgemeester te mogen verwelkomen, samen met nog ruim tachtig mensen. We zijn God dankbaar dat Hij degene was die alle mensen bereidwillig maakte tot deelname. En een extra knipoog van Hem dat de burgemeester aanwezig was op deze gebedsavond.

Hartelijke groeten,  
Namens het Stadsgebed,  
Gerdien van Nienes.

## Marktkraamevangelisatie

**In deze werkgroep van de stichting "Dordtse Evangelisatie" staat er op de zaterdagse markt in de Dordtse binnenstad ook een marktkraam die het evangelie van Jezus Christus uitdraagt.**

Vooraan op de markt vanaf de HEMA zijn wij te vinden.

Al tientallen decennia zijn we op deze markt aanwezig. Door medewerkers van diverse kerken wordt op tourbeurt deze kraam ingericht en bemand. Iedere zaterdag is weer een verrassing wat er zich allemaal afspeelt. Mensen worden bemoeid, komen ook voor gebed, en steeds

vaker zien we dat mensen tot bekering komen en Jezus het stuur in hun leven over mag nemen.

### Een zaterdagmiddag

Vanaf twee uur zaterdagmiddag staan we samen in de evangelisatie marktkraam. Je overdenkt en bidt of je wat aan de mensen over de Bijbel en de Heere Jezus kwijt kunt.

En dan sta je daar op een prachtig zonnige zaterdagmiddag. De mensen trekken in grote getalen met reuze boeketten voor Moederdag voorbij. 'Hé papa, kijk, alles is hier gratis'. Een tweetal stopt en zoonlief krijgt een ballon en een kidskrant. Ze vertrekken met een glimlach op hun gezicht. Dan stapt een oudere Turkse man de kraam binnen. Hij is geïnteresseerd in

een Bijbel. Graag een complete, niet alleen het Nieuwe Testament. Een jonger iemand (misschien z'n zoon) is het er allemaal niet mee eens. Er volgt een discussie: waarom de Bijbel en geen Koran? Hij moet totaal niets van Jezus weten. Hij gaat wel rechtstreeks naar Allah, zegt hij. Maar de oudere man is wel serieus op zoek naar Jezus uit de Bijbel. Een andere broeder stelt voor: 'Zullen we samen met u bidden?' Dat wil hij heel graag, hij spreekt ons gebed ook na. Op de achtergrond staat de jongere man te mopperen: 'Moet je niet doen! Deze man gaat verheugd weg met een complete Arabische Bijbel en aan z'n sleutelbos een hanger met het Onze Vader. Even later komt er een man, die heel opstandig is: 'Als God alles kan, waarom is er dan zoveel leed, ziekte, moord enz.' èn 'De Heere Jezus als Verlosser, dat is toch een veel te bloederig verhaal, daar

# Reactiekaart Nieuwsbrief Dordtse Evangelisatie

Doet u ons een genoegen en schrijf of mail ons.

Stuurt u eenvoudig dit gedeelte van de nieuwsbrief retour. Digitaal: [info@dordtse-evangelisatie.nl](mailto:info@dordtse-evangelisatie.nl)  
of via de post: **Dordtse Evangelisatie, Postadres: Berlage-erf 26, 3315 JJ Dordrecht.**

- Graag word ik Vriend van de Dordtse Evangelisatie en blijf ik de Nieuwsbrief thuis ontvangen.  
Ik steun de Dordtse Evangelisatie jaarlijks met een bedrag in euro van:
- Ik ondersteun graag financieel het werk van de Dordtse Evangelisatie, maar wil eerst meer informatie.
- Ik ben al Vriend, maar deze uitgave is onjuist geadresseerd. Het juiste adres vul ik hieronder in.
- Ik ben al Vriend, maar ontvang graag  exemplaren voor gerichte verspreiding.

Naam: .....

Straat + nr. ....:

Postcode: ..... Woonplaats: .....

Telefoon: ..... Handtekening: .....

E-mail: .....



kun je bij kinderen niet mee aankomen'. Zo gaat dat nog even door. Tenslotte zeggen wij: 'Zullen we met en voor u bidden?' Daar heeft hij geen bezwaar tegen, 'maar veel zal het niet helpen'.

Tijdens het gebed wordt deze man echter rustiger en spreekt zelfs de woorden na. Op den duur zegt hij: 'Als we dan toch bezig zijn, genees m'n vader met alzheimer ook maar even!' Dat klinkt voor ons misschien een beetje oneerbiedig, maar deze man gaat rustig weg. Hoe het verder gaat laten we aan God over.

Als kerkelijke gemeente mogen we deze mensen zeker niet vergeten in onze dagelijkse gebeden.

Wij beleven op deze zaterdagmiddag de preek van de daarop volgende zondagmorgen van ds. Van Wijk over: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

God heeft deze middag in Jezus Zijn Trouw en Liefde laten zien.

Hopelijk tot ziens op de markt!

Hartelijke groet,  
namens de werkgroep  
Markkraamevangelisatie,  
een medewerker

## Vacatures Dordtse Evangelisatie

### Gezocht: bestuursleden

De stichting Dordtse Evangelisatie (DE) ondersteunt kerken en geloofsgemeenschappen bij de verkondiging van het Evangelie op het eiland van Dordrecht. Voor het dagelijks bestuur zoekt de stichting per 1 januari 2019 een algemeen adjunct en een coördinator kerken en gemeenten (v/m). Beide vacatures betreffen een vrijwilligersfunctie voor gemiddeld 2 uur per week.

- **Algemeen Adjunct**
- **Coördinator Kerken en Gemeenten**

Meer informatie? Kijk op [www.dordtse-evangelisatie.nl](http://www.dordtse-evangelisatie.nl).

Hebt u passie voor het doorgeven van het Evangelie en gelooft u dat wij geroepen zijn om daarin samen op te trekken? Denk dan eens biddend na over deze vacatures.

Maak uw motivatie voor 15 december 2018 kenbaar bij de bestuursvoorzitter Ebe Bruinsma  
[ebruinsma@outlook.com](mailto:ebruinsma@outlook.com)  
06 54970435

# Het evangelie delen :=X

Ga dan heen, onderwijs al de volken... hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen.

Deze opdracht kregen de discipelen van Jezus, kort voordat Hij naar de hemel voer.

In het Nieuwe Testament gaat het heel vaak over discipelen. Het Griekse woord matheetees kun je vertalen als 'discipel', 'leerling' en 'volgeling'.

Welke Bijbelvertaling (HSV, SV, NBG, NBV) ook opengeslagen is, het duidt op een relatie tussen de Meester en de leerling. Een doorsnee student wil vooral kennis op doen; bij discipelschap ligt de nadruk op voordoen en naleven. Wij mogen Jezus als voorbeeld volgen. Jezus onderwijst ons (kennis) en doet dingen voor zoals bidden, bevrijden en troosten. Wij kunnen niet meer letterlijk over de schouder van Jezus meekijken. Gelukkig heeft Jezus voorzien in een prachtige plek voor discipelschap: in eerste instantie uw gemeente, maar ook bij de Stichting Dordtse Evangelisatie, die nauw samenwerkt met de vele gemeenten en kerken in Dordrecht.

Discipelschap houdt nooit op. Het is een misverstand te denken dat alleen pasbekeerden tot discipel gemaakt moeten worden. Er blijven altijd aspecten in ons karakter, gedrag en denken aanwezig, waarin we niet op de Here Jezus lijken.

Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens is een dagelijks groeiproces, waarmee we als christenen nooit klaar zijn. Dat groeiproces verankert zich in je denken en je daden. Het vormt ons beeld van God en van jezelf. Misschien is de belangrijkste les wel dat God echt goed is en Hij echt een liefdevolle Vader is voor u. En ja, ook u bent zijn geliefde kind, volledig aangenomen en gegeven door het geloof in Jezus Christus en dankzij het offer dat Hij voor u bracht. God heeft uw geest tot leven gebracht en daardoor kunt u nu mét Hem leven, met hulp van Gods Geest. Dit vormt ook uw relatie met andere mensen, met de verschillende kerken in Dordrecht en in en met alle werkgroepen van de Stichting Dordtse Evangelisatie. Missie Dordt leidt tot een grotere verbondenheid tussen de vele kerken in Dordrecht. We danken God daarvoor.

We vragen uw voorbede voor onze missionair werker Wiebe van Horssen, die intussen enkele maanden actief is, zie elders in deze nieuwsbrief. U kunt met Wiebe een afspraak maken in ons pand aan de Grotekerksbuurt 44. Als u het pand Van Alle Tijden tijdens de Kerstmarkt op

14,15 en 16 december bezoekt, dan bent u welkom in onze kapel en nuttigen we met u een Dordtse lekkernij. Naomi ontvangt u graag in de nieuwe sfeervolle en warme omgeving. Bij binnenkomst in Van Alle Tijden treft u een mozaïek van oude historische tegeltjes aan: God houdt van ons. God is liefde, los van wie we zijn en wat wij doen. Op iedere bladzijde van de Bijbel en door alle geschiedenissen heen klinkt deze rijke boodschap! Ook aan de Grotekerksbuurt 42 en 44.

De kerk is de plaats waar u toegerust wordt vanuit het Woord, waar ook liefde en zorg voor anderen worden gestimuleerd en tot bloei komen.

God zegent overall, maar God bouwt in het bijzonder in Zijn gemeente. Het is ook de veilige plek, waar u met uw verdriet en gebrokenheid herstel mag vinden, door gebed en pastoraat, en door de omgang met medegelovigen.

We zijn dankbaar voor het gebed vanuit de kerken voor het evangelisatiewerk in Dordrecht en in het bijzonder het project Missie Dordt. Door te delen met elkaar, wordt het evangelie door God de Heilige Geest vermenigvuldigd.

## *Delen is dus tóch vermenigvuldigen! Doet u ook mee?*

Augustinus heeft gezegd: God geeft genade, waar Hij lege handen vindt.

Genade is een geschenk dat de gever alles kost en de ontvanger niets kost. Het enige dat Hij van mij vraagt is geloof en vertrouwen. We zijn dankbaar dat God dit geloof versterkt door de Heilige Geest in de harten van de mensen van alle kerken en de Stichting Dordtse Evangelisatie. We danken God dat Hij Wiebe op ons pad heeft gegeven en voor de vele zegeningen in het afgelopen jaar.

Vandaag ontving ik het gebedsboekje over de week van gebed, met Deuteronomium 16 vers 11 - 20. Dit gedeelte staat centraal tijdens de week van gebed van 20 tot 27 januari 2019.

Op elke avond - in deze gebedsweek - wordt u in uw wijk of kerk uitgenodigd om mee te bidden.

Voor meer info verwijst ik u graag naar Email: [missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl](mailto:missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl)

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019 toegebeden.

Namens het stichtingsbestuur,  
Ebe Bruinsma

## Colofon

Stichting Dordtse  
Evangelisatie

### Dagelijks bestuur

#### Voorzitter

Ebe Bruinsma  
078 6163746  
voorzitter@  
dordtse-evangelisatie.nl

#### Algemeen adjunct

Vacature

#### Penningmeester

Friso Goudriaan  
078 6210351  
penningmeester@  
dordtse-evangelisatie.nl

#### Secretaresse

Riëtte Bunk  
078 6214120  
secretaresse@  
dordtse-evangelisatie.nl

#### Missionair Werker

Wiebe van Horssen  
06 28 19 66 30 (WhatsApp)  
missiedordt@  
dordtse-evangelisatie.nl

#### Coördinator kerken/gemeenten

Vacature

#### Postadres

Berlage-erf 26  
3315 JJ Dordrecht

[www.dordtse-evangelisatie.nl](http://www.dordtse-evangelisatie.nl)  
IBAN: NL18 RABO 0166 4614 31  
t.n.v. penningmeester  
Stichting Dordtse Evangelisatie

#### Druk

Drukkerij RAD, Dordrecht

#### Vormgeving

Studio Vincenti, Dordrecht

Ons werk wordt mede  
mogelijk gemaakt door



KRIJGSMAN  BOUW

 PLUS  
't LAM